

EN SKØGES MORAL

For nogen Tid siden flygtede tre "professionelle" franske Piger fra et tysk Bordel i Oslo og kom over Grænsen til Sverige. Her fortalte de, hvordan de var blevet tvangsforflyttet fra Paris og tilbageholdt i en kun af Tyskere afbrudt Isolation. De havde - som man jo har det under Tyskerne - lang Arbejdsdag og ringe Løn. Pigerne lagde ikke Skjul paa, at de ogsaa før deres ufrivillige Ophold i det høje Nord var professionelle, og deres Længsel efter at gense Paris var krydret af en forretningsmæssig sund Interesse i at faa Glæde af den Højkonjunktur, som den mand-og pengestærke amerikanske Hær maatte have skabt i deres Hjemstad. Een Ting vilde de imidlertid ikke have siddende paa sig : de var ikke Kollaborationister, det var kun under Tvang, de havde tiltraadt Rejsen.

For mangen en Bedsteborger staar det vel saadan, at den Pige, der sælger sig selv, har mistet enhver Forbindelse med Moral og Anstændighed. Desværre har det imidlertid vist sig, at mange af de samme Bedsteborgere trods ihærdig Paaberaabelse af Moral og Religion ikke har følt sig forhindret i at samarbejde med Landets - og man kan roligt tilføje : Menneskelighedens-Fjender. Forskellen er egentlig blot den, at mens de franske Piger sagligt forklarede, at saadan og saadan levede de altsaa, fabrikerer Værnemagere som Regel V 2 i den Tro, at det er Neglerensere, og er det helt umuligt at opretholde en saadan Misforstaaelse, har de ialfald talløse andre Grunde for at mene, at de i V i r k e l i g h e d e n arbejder for Landets sande Interesser.

Man kan jo saa diskutere, hvem af de to Parter, der er værst. Eller k a n man egentlig det ?